

De Scouts...

zijn een actieve, vrolijke, gezellige & altijd levenlustige groep jongens en meisjes van 10 - 14 jaar. Wij draaien club op donderdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Afhankelijk van het weer hebben we een binnen- of buitenprogramma. We doen dan allerlei leuke dingen zoals (primitief) koken, bosspelen zowel in het donker als in het licht. Tochten lopen we ook graag & vaak ;-), soms makkelijk dan weer wat moeilijker b.v. met een kompas. Ook spelen we af en toe een wat ruiger spel zoals kwallebellen, knock your socks off & Britse Bulldog. Dit alles natuurlijk onder toezicht van onze leiding, zodat het allemaal niet echt uit de hand loopt.

Onze jaarlijkse excursie gaat de ene keer naar de brandweer, dan weer de GGD en een ander keer bezoeken we een dierentuin of gaan we een workshop doen bij bijvoorbeeld Greenpeace in Amsterdam.

Maar het allerleukste blijven natuurlijk altijd de kampen, een weekend of zelfs een heeeeeeeeeeeeeeeeeeele week. De weekenden houden we meestal met de JOTA of de RSW. JOTA, staat voor Jamboree On The Air. We kunnen dan door middel van zendapparatuur contact leggen met andere scoutinggroepen over de gehele wereld. Dit is ook altijd erg leuk. RSW, staat voor Regionale Scouting Wedstrijden. Vooral de laatste is altijd enorm vet, want dit is niet voor NOOBS. We zijn dan wel met zo'n 200 scouthomies bij elkaar en dat is pas vet/cool & gaaf. Meedoen is voor ons belangrijker dan winnen!!!

En als klap op de vuurpijl, hebben we als afsluiting van het seizoen natuurlijk ons zomerkamp. We gaan dan meestal naar exotische oorden zoals Herentals, West Malle, Kasterlee, Wiltz (L), Ommen en Oosterbeek om er maar een paar te noemen. We altijd wel een of ander duister thema zoals, Marco Polo kamp, Mafiakamp, Expeditie Robinsonkamp en ga zo maar door... We slapen tijdens zo'n kamp natuurlijk in tenten of zelfgebouwde frietzakjes (wat dat zijn, moet je zelf maar komen kijken) en koken zelf ons potje, met uitzondering van de mega knallende afsluitings Bonte avond BBQ. Dan mag de leiding voor ons aan de bak!

Ben je nu nog niet overtuigd of je bij de Scouts wilt, dan kom je toch gewoon een keer kijken op een van onze clubavonden.

Groetjes en wie weet tot ziens!!!

De Scouts.